

Wandel & Fietstochten van Gilde Utrecht, sept 2021

Verdere informatie door de links bij de activiteiten aan te klikken

1 september 14 uur: [Fietstocht Ford Lunet 1 naar Lunet IV](#)

We fietsen (en wandelen) na een korte rondleiding op Lunet I langs de vier Lunetten aan de rand van Utrecht. Die maken deel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een unieke verdedigingslinie. Een tocht vol ontdekkingen van militair erfgoed.

3 september 11 uur: [Hofjes en steegjes](#)

In de Middeleeuwen kende Utrecht meer dan twintig kloosters, met heerlijke binnentuinen en hofjes. Veel daarvan is behouden gebleven, maar waar vind je het? Ga mee naar de mooiste verscholen plekken.

4 september 11 uur: [Algemene stadswandeling: Mooi Utrecht](#)

Nooit was Utrecht belangrijker dan in de Middeleeuwen. In de binnenstad zijn de overblijfselen van deze periode nog goed herkenbaar. Maar je ziet het vaak pas als je het weet.

4 september 13 uur: [Fietstocht Waterlinie Zuid](#)

Een duik in ons militair erfgoed. Tijdens deze drie uur durende tocht ervaar je de polder als militair landschap. Kom alles aan de weet over restanten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

8 september 19 uur: [Lombok](#)

Cabaretier Wim Sonneveld komt er vandaan, de KVP werd er opgericht en je stuit er op verrassende staaltjes architectuur. En hoe bijzonder is het niet om je onder te dompelen in die unieke multiculturele sfeer?

15 september 15 uur: [Langs het slavernijverleden van de stad Utrecht](#)

Altijd een stad zonder zeehaven geweest, Utrecht. Waarom vinden we hier dan toch duidelijke sporen van de slavenhandel? Ontdek die verborgen

geschiedenis en luister naar de verhalen over de Utrechtse betrokkenheid bij het Nederlandse slavernijverleden.

15 september 19 uur: [Bemuurde Weerd & Zijdebalen](#)

Een schijnbaar gloednieuwe wijk met een historie die ver teruggaat. Wie waren de vroegere bewoners? Waar leefden ze van? Waar komt de naam van dit stadsdeel vandaan?

15 september 13.30 uur [Maria Magdalena en andere vrouwelijke heiligen](#)

'De vele gezichten van Maria Magdalena', zo heet de tentoonstelling die tot 9 januari in Museum Catharijneconvent te zien is. Gilde Utrecht verzorgt er een wandeling bij: langs locaties van kloosters en gasthuizen die de naam droegen van vrouwelijke heiligen.

24 september 11 uur [Karel V](#)

Waarom heet dat grand hotel aan het Geertebolwerk naar Karel V, de keizer in wiens rijk de zon nooit onderging? Waar vind je de duidelijkste sporen van deze machtige landsheer?

26 september 14 uur [Ommuurde stad](#)

Eeuwenlang lag de Domstad verscholen achter poorten, muren en torens. Deze imposante stadsverdediging is grotendeels teloorgegaan, maar op sommige plekken rond de oude binnenstad vind je nog altijd de meer dan indrukwekkende restanten.

Zondag 29 september 19.30 uur: [Wijnwandeling](#)

Wandel mee langs de onbekende wijngeschiedenis van de stad. Daal af naar de kelders van het oudste Utrechtse wijnhuis voor koninklijke verhalen. En verheug je alvast op de aansluitende wijnproeverij.

Verdere informatie door de links bij de activiteiten aan te klikken